

Neurobladet

Nr 3 2022 Årgång 38



NEURO 
LINKÖPING



ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Efter en väldigt varm och torr sommar kom äntligen regnet och då regnade det lika mycket på ett dygn som det normalt gör på 2-3 månader.

Under helgen 27-28 augusti fick vi över 100 millimeter regn och på lördagen blev det regn, allsång och glädje = en blöt kväll på Stångebrotfältet när Lasse Winnerbäck hade sin turnéavslutning. Det var en magisk kväll!



Neuro Linköping startade upp efter sommaren 25 augusti med en endagsresa till Västervik. Läs rapporten från resan i tidningen!

Den 17 september är det extra förbunds kongress inom Neuro och några av förslagen gör mig bekymrad, så jag hoppas att de inte går igenom, till exempel:

- Att hela medlemsavgiften tillfaller förbundet om förening inte väljs
- Att länsförbund byter namn till regionförbund
- Att avgiften för ordinarie medlems höjs till 420 kr/år
- Att ökningen från den höjda medlemsavgiften tillfaller riksförbundet

Vi rapporterar om kongressens beslut i nästa nummer av Neurobladet.

Den 23 oktober har vi höstmemarknad, så om du städar och hittar prylar du inte använder, kan du skänka dem till vår loppmarknad. Enda kravet vi har är att allt är helt och rent. Ta kontakt med någon i styrelsen om du har något att skänka.

Under oktober månad startar vi planeringen av 2023 års medlemsmöten och resor, så lämna gärna tips på aktiviteter och resmål, mm. Lämna dina tips till mig eller Catharina "Kia" Heimdahl.

Var rädda om Er!

/Ann-Christin



KALENDER

Neurodagen fredag 23 september kl. 13.00 – 15.00 i Vagnhallen
Se information längre fram i tidningen

Föreläsning om polyneuropati fredag 14 oktober kl. 13.00 – 15.30
i Norrköping. Se information på annan plats

Höstmarknad söndag 23 oktober kl. 14.00 – 16.00 i Vagnhallen
Se information på annan plats

Föreläsning om neuropatisk smärta 28 oktober 14.00 – 16.00 i Vagnhallen
Se information längre fram i tidningen

ProvaPå-Kurs Valjeviken 24 – 28 oktober i Länsförbundets regi
För information kontakta Ann-Christin Petersén 070-687 08 36

Medlemsmöte lördag 19 november kl. 14.00–16.00 i Vagnhallen
Program kommer senare

Gröt- och luciafest lördag 3 december kl. 14.00–16.30 i Vagnhallen
Program kommer senare

För aktuell information, läs också
på www.neuro.se/linkoping och på
Facebookkontot ”Neuro Linköping”.

*Håll avstånd vid våra sammankomster.
Avstå från att komma om du känner dig sjuk!*



Träning på Rörelse och hälsa Brigadgatan 22 B, tisdagar klockan 16.30–18.00
har startat för hösten, men det finns ett par platser kvar.



Ring till Catharina Heimdahl, tfn 013-15 10 70, för att få veta
mera om du är intresserad av att komma med och träna!

Vi promenerar tillsammans, 26 april

Vi var 5 medlemmar som tog en härlig promenad i Vidingsjö. Vi tittade på växter och lyssnade på mycket fågelsång.

Promenaden avslutades med kaffe och mycket prat, en trevlig stund för oss som var med.

/Catharina



Neuropromenaden 6 maj – 6 juni

I årets Neuropromenad samlade 89 anmälda lag i Sverige in en kvarts miljon kronor till forskning om neurologiska sjukdomar och symtom t.ex. MS, Parkinson, ALS, stroke och polyneuropati.

Lag Team Gode kom på första plats med 151 deltagare med insamlade 30 285 kronor. Två blev Neuro Stockholm med 55 deltagare och 24 461 kronor insamlade. Trea blev Annas ALSmäktiga med 56 deltagare och 16 450 insamlade kronor.

Ett stort och varmt tack till er 27 personer som gick, rullade eller sprang för lag **Neuro Linköping**. Vi samlade in 2 810 kronor och kom på 15:e plats. Förra året kom vi på 23:e plats. Vi kan glädja oss åt att vi var bäst i Östergötland.



Några av oss gick till Nykvarnsparcken 24 maj

/Ann-Christin

Utflykt till Rosenkällasjön 1 maj

En blåsig och kall men solig dag var vi inbjudna av Hanekinds scoutkår till en rundvandring vid Dämnet. Vi blev varmt mottagna av Neuro Linköpings styrelse och av representanter för scoutkåren. Scouterna hade ordnat med en tipspromenad med frågor om scouting och om naturen omkring oss. Det var lite kluriga frågor och jag tror inte att någon hade alla rätt.

Vid en station visade ungdomarna hur man gör knopar. Det gillade mitt barnbarn Beata som med iver försökte sig på samtliga. Hon var så ivrig att hon gick dit en gång till för att lära sig mer.

Det var en innehållsrik eftermiddag. Vi såg olika fåglar i vattnet och en snok som simmade omkring. Uppståndelsen blev stor bland scouterna när de fick syn på en snok till vid strandkanten som de försökte följa efter. Snoken vann – den försvann i grönskan.



Ledare och föräldrar bjöd på kaffe kokt över öppen eld i en sotig kaffepanna och tunnbröd bakat på plats över öppen eld. Till tunnbrödet bjöds honung som smakade ljuvligt på det varma brödet. Vi fick även grillad korv som vi åt med god aptit.

När vi så småningom begav oss hemåt sa Beata: ”Det här var roligt mormor, det gör vi om nästa år”. När vi kom hem skrev både Beata och mormor ner sina intryck.

Det här är en liten sjuårings första nedskrivna berättelse:

Jag tyckte det var roligt. Jag såg en snok.
Jag såg en svan. Scouterna var jätteroliga.

/Inger Törnvall med barnbarnet Beata



Medlemsmöte lördag 7 maj

Vid medlemsmötet i början av maj samlades fler deltagare än vi varit på länge. Totalt 39 personer kom för att höra Leif Linder berätta fängslande om de två musikfenomenen Elvis Presley och Beatles, deras liv, karriärer och musik.



Leif spelade ett gott urval för oss, med en ljudnivå så att taket i Vagnhallen nästan lyfte! De två timmarna flög iväg och han kunde ha pratat länge till, det förstod vi.

Vi fick lite paus för de sista lottköpen och fika när Leif satte punkt för sitt avsnitt om Elvis. Styrelsen och andra medlemmar hade bakat kaffebröd enligt ”sju sorters kakor” och några av våra klassiska småkakor hade dukats upp på vackra fat.

Sedan fortsatte Leif att prata entusiastiskt om Beatles och deras framgångar. Efter att Ann-Christin därefter berättat om vårens och sommarens aktiviteter, avslutade vinstdragning på inköpta lotter vårt möte.

/Ingrid



Reser du med färdtjänst till våra aktiviteter?

Flera av Neuro Linköpings medlemmar är beroende av färdtjänst för att kunna delta i möten, utflykter, resor och andra aktiviteter.

Beställ din resa i god tid, både till och från aktiviteten, helst minst en vecka i förväg, så att beställningscentralen får bästa möjlighet att samordna resor.



Endagsresa till Sandgrund, Karlstad 11 maj

Vår resa från Fontänen till Karlstad startade klockan 08.30 onsdagen den 11 maj. Kolmårdens Buss med Roland vid ratten hämtade upp oss, det kändes tryggt och bra. Antal resenärer denna dag var 33 st. Efter några timmars färd blev det bussfika med fin utsikt vid Hammarsundet. Framme i Karlstad serverades vi pannbiff i restaurangen vid Karlstads Museum. Mätta och belåtna var det sedan tid att bänka oss för att höra historien om Sandgrund.



Byggnaden Sandgrund byggdes och invigdes 1960. Året innan hade den klassiska restaurangen Stadsträdgården bränts ner av en pyroman. Under restaurangens glansperiod på 1980-talet var fastigheten danspalats med publik från både Sverige och Norge. Karlstads kommun köpte fastigheten 2011 och omvandlade den till konsthall. I juni 2012 skedde invigningen av Lars Lerins konsthall.

Lars Lerin föddes 1954 och växte upp i Munkfors. Efter några års konststudier flyttade Lars till Lofoten där han bodde i flera år, och vi kunde se många av hans konstverk därifrån i konsthallen. Lars flyttade tillbaka till Värmland år 2000 och fortsätter där sitt målande.

Lars har ställt ut sin konst på flera gallerier och museer i Sverige och i många andra länder. Hans konst finns representerad på museer, i kommuner och regioner i Sverige och Norge, bland annat på Moderna Museet, Statens konstråd, med flera. Lars har gett ut ett 50-tal böcker med text och bilder. Han har även medverkat både i radio och TV, och var bland annat årets julvärd 2020.

Vi fick höra om Lars Lerins olika skeden i livet av en trevlig och påläst guide. Idag lever Lars med dansaren Manoel ”Junior” Marques Lerin och deras fyra barn på Hammarö.

Vi gick en runda genom konsthallen, begrundade alla konstverk och förvånades över hur mycket Lars hunnit med under årens lopp.



Kaffe och kanelbulle avslutade konstrundan innan vi tog plats i bussen för hemfärd. Där blev det frågesport och de som haft ögon och öron öppna belönades med priser. Vi som var med på resan tackar för en mycket trevlig dag.

/Barbro och Yvonne

Utflykt till Naturcentrum i Trädgårdsföreningen 18 maj



Vi var ett gäng från Neuro Linköping som i ett härligt vårväder informerades och guidades av Bo Antberg. Vi började på Naturcentrum där Bo berättade om GRÖ - Genbank Rödlistade växter Östergötland.

Östergötlands naturalhistoriska förening startade 1990 projekt Floraväktare i Östergötland. En idé om att odla vissa växter på ett lämpligt ställe föddes. Elever från Birgittaskolan skötte under många år upptagning av frön, utplantering och skötsel av odlingsytorna, då Bo var deras lärare i naturkunskap.



Genbanken invigdes 2006. Under sommaren och hösten 2020 renoverades anläggningen och det finns nu 75 olika arter i odlingsrutorna. Två av dessa saknar numera aktuella fyndplatser i länet.

Efter fika och gick vi ut och tittade på anläggningen och trädgårdsmästare Klas Schlichting berättade om växterna och vilka olika betingelser de behöver.

Vi avslutade med en kortare promenad i Trädgårdsföreningen. Bo berättade där om en del av träden och deras historia.

/Hillevi

Nu finns det en anpassad husbil...

I somras tittade jag på en husbil som är anpassad för rullstolsburna från början. Tidigare har man endast kunnat köpa en husbil och sedan anpassat den. Tyvärr är den anpassade husbilen dyr i inköp och går inte att hyra i Sverige, men det var kul och intressant att se den.

Anpassningen medför att man i princip kan nå alla utrymmen i sitt höjd. För att komma in använder man en tramp som fälls ut med hjälp av en fjärrkontroll. Toalett och dusch är tillgängliga och har gott om handtag. En av sängarna kan fällas ut, mm.

På www.blucamp.se kan man läsa mer.



/Eva

Resa till Ullared med omgivningar

Måndag 13 juni samlades 17 medlemmar på Fontänen för att åka på en bussresa över tre dagar.

Bussen kom som vanligt från Kolmårdens Buss och Roland var resans chaufför. Första stopp gjordes på Klevshult där vi åt lunch. Vi åkte därefter vidare till Ullared och Gekås där det blev shopping.

Bussen tog oss sedan till våra fräscha och fina lägenheter i Skogslängan. Senare på kvällen åt vi en mycket god buffé.



Naturum Getterön

Tisdagen började med en god frukost som många åt ute i solen. Vi tog sedan bussen via Falkenberg och Träslövsläge till Varberg där alla fick några timmars egentid för att äta lunch mm. Några promenerade runt Varbergs fästning och besökte kyrkan.

Vi åkte sedan till Getteröns naturreservat där vi fick guidning och fika (kaffe med rabarberkaka och vaniljsås). Även på tisdagskvällen åt vi en buffé på hotellet och flera avslutade kvällen med en kvällspromenad.

Onsdagen startade som vanligt med frukost. Efter utcheckning bar det av till Gekås igen för några timmars shopping och lunch. Klockan 13.00 lämnade vi Ullared för denna gång och Roland rattade bussen tryggt och säkert. Vi stannade vid Brahehus för fika och fortsatte sedan till Linköping och Fontänen. Alla var mycket nöjda med resan och såg fram emot att komma hem och packa upp allt fint som inhandlats.

/Ann-Christin



Endagsresa till Västervik 25 augusti

Vi var 23 glada resenärer som tog plats i bussen för färd mot Västervik. Första stoppet blev Falerum, där vi drack kaffe och åt en god smörgås på fiket ”Mor och dotter”. En del hann även med lite inköp av kläder på Klädvaruhuset. Sedan åkte vi vidare på småvägar med vacker natur till Västervik.

Ann-Christin berättade om skärgårdsstaden Västervik under bussfärden, det bor cirka 37 000 personer där och dessutom finns det 5 000 fritidshus. Västervik är bland annat känt för sina visfestivaler som har funnits sedan 1966.



Vid ett uppskattat besök på Gränsö Slottsljusstöperi kunde vi köpa handstöpta fina ljus, bland annat adventsljus. Sedan var det dags för lunch på restaurang Guldkanten, schnitzel och stekt potatis smakade alldeles utmärkt. Efter maten blev det egen tid på stan. En del gick till Båtmansstugorna där vi plockade persikor på ett stort träd i en trädgård, andra stannade i hamnen och åt glass och njöt i solskenet.

Efter en trevlig dag tillsammans sjönk vi ner i våra stolar i bussen och åt godis och släckte törsten med lite vatten. Dagens resa både började och slutade i solsken.

Hoppas och tror att alla vara nöjda med dagen.

/Catharina

Hjälpmedel – livshjälp!

Hjälpmedel kan förbättra livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning på många sätt, som vi vet så väl. I Neurorapporten 2022 presenteras hur det står till med hjälpmedelsförsörjningen baserat på enkäter som besvarats av medlemmar runt om i Sverige. Här redogörs för brister och förbättringsområden och inte minst olikheter i tillgång på hjälpmedel beroende på var man bor.

Socialstyrelsen samlade på regeringens uppdrag in statistik över förskrivna hjälpmedel i Sverige för första gången under en månad i februari 2021. Även här framgår att förskrivningen varierar beroende på var i Sverige man bor, liksom att det varierar om det tas ut avgifter för förskrivna hjälpmedel. Fler kvinnor än män får hjälpmedel förskrivna. Det vanligaste hjälpmedlet är rollatorn. Socialstyrelsen ska fortsätta samla in och publicera data kontinuerligt för långsiktig uppföljning.

Välkomna till Neurodagen
fredag 23 september



Syftet med Neurodagen är att marknadsföra och uppmärksamma Neuroförbundet, neurologiska diagnoser och de frågor förbundet arbetar för. Neuros lokalföreningar och länsförbund genomför aktiviteter som är öppna för både medlemmar, vårdpersonal och allmänhet.

Temat för årets Neurodag är **hjälpmedel**. Neuro Linköping anordnar sin Neurodag fredagen den 23 september klockan 13.00 – 15.00 i Vagnhallen, föreningshuset Fontänen, Västra vägen 22.

Program:

13.00 – 13.45 Information av Emma och Fanette från Neuroförbundet om Neuro-rapporten 2022 som handlar om hjälpmedel

13.45 – 14.00 Paus med förfriskningar

14.00 – 14.45 Arbetsterapeut/fysioterapeut från Hammarlyck rehab informerar om vardagshjälpmedel samt visar och tipsar var de går att köpa

14.45 – 15.00 Frågestund

Frågor besvaras av Ann-Christin Petersén, 070-687 08 36 eller Catharina Heimdahl, 070-515 10 70. Ingen anmälan behövs.

Föreläsning om polyneuropati 14 oktober

Den som inte hade möjlighet att lyssna till Magnus Vrethems föreläsning i Linköping 1 mars om polyneuropati, får här en ny chans, fast i Norrköping. Magnus är professor i neurologi vid Linköpings universitet och överläkare vid neurologiska kliniken, US.

Hur ställer man diagnos och vilka behandlingsmetoder finns idag? Detta och mycket mera får du svar på om du lyssnar på denna föreläsning.

Föreläsningen anordnas av Neuro Norrköping, men vi från Linköping är inbjudna att delta. Vi samlas i lokal Havet på Thapperska, Gamla Övägen 23 i Norrköping fredag 14 oktober klockan 13.00 – 15.30. Efteråt serveras kaffe med dopp för 30 kr.

Anmälan senast 10 oktober till norrkoping@neuro.se eller 011-16 99 97.

Anmälan är bindande (50 kr debiteras vid återbud efter 12 oktober).

Höstmarknad 23 oktober

Söndag 23 oktober klockan 14.00 – 16.00
har vi vår höstmarknad i Vagnhallen på
Fontänen.

LOPPMARKNAD

LOTTERIER

FÖRSÄLJNING AV BRÖD MM

SERVERING (kaffe/the, saft med bröd)



Vi hoppas att ni vill hjälpa oss genom att skänka saker till loppmarknaden eller baka något till försäljning. Informera släkt och vänner om vår höstmarknad så att det kommer många som vill stödja Neuro Linköping.

Information om höstmarknaden ges av Ann-Christin Petersén 070-687 08 36 eller Catharina Heimdahl 070 515 10 70.

VÄLKOMNA!



Tillgänglighet - vad säger lagen?

Många medlemmar i Neuro har rörelsehinder av olika slag. Själv är jag alltmer beroende av rullstol och är muskelsvag. Jag märker att alla miljöer inte är så tillgängliga som man kunde önska. Vad är det då som gäller?

Funktionsrättskonventionen antogs av FN år 2006 och ratificerades i Sverige 2008. Det är alltså en konvention men inte svensk lag. Den förtydligar rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. I artikel 9 i konventionen beskrivs statens skyldighet att göra samhället tillgängligt. Det gäller alla former av tillgänglighet och omfattar miljö som är öppen för allmänheten och alla tjänster som riktar sig till allmänheten.

Nya byggnader och miljöer ska vara fullt ut tillgängliga redan på planeringsstadiet. Konventionen ger oss rätt till skäliga anpassningar, det vill säga att få en anpassning gjord som gör det möjligt att ta sig in i en byggnad, nyttja en miljö eller använda en tjänst. Det får inte innebära en oproportionerlig eller omotiverad utgift för företaget, organisationen eller myndigheten.

forts nästa sida

I **diskrimineringslagen** är funktionsnedsättning en av diskrimineringsgrunderna. Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation.

Indirekt diskriminering är när någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett kriterium som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer som tillhör någon av diskrimineringsgrunderna.

Bristande tillgänglighet är det när en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Åtgärderna ska vara skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning och tar hänsyn till ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktighet och omfattning av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövare och den enskilde samt andra omständigheter av betydelse.

Linköpings kommun har ett **funktionshinderspolitiskt program** som heter ”Ett delaktigt Linköping”. Det är från 2017, så det kanske är dags att uppdatera? Programmet vill förtydliga vad kommunen ska uppnå för att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Det är ett styrdokument för alla kommunens nämnder, kommunala styrelser och bolag. Man tar bland annat upp den fysiska miljön och att den ska vara tillgänglig. Man ska åtgärda problem i offentliga miljöer som torg, parker, lekplatser och gator, vid hållplatser i kollektivtrafiken och öka tillgängligheten vid fritids-, kultur- och idrottsanläggningar.

Efter valet 11 september kanske nyttillträdda politiker bör få signaler från oss i Neuro Linköping och från Funktionsrätt Linköping om vad som behöver förbättras när det gäller tillgänglighet?

Ett par exempel, det ena på god tillgänglighet och det andra som inte fungerar så bra:

Bilder från Landeryds kyrkogård och entrén till ett matställe i stan.



Har du som är medlem och läsare av vår tidning sett något som behöver åtgärdas eller som inte fungerar bra? Hör av dig till mig! Kanske också något som fungerar utmärkt, där man verkligen tänkt till och ansträngt sig. Ta gärna en bild och skicka med.

Mejla mig via Hillevi.a.andersson@gmail.com eller messa/ring till 070-974 00 67.

/Hillevi

Föreläsning om neuropatisk smärta 28 oktober

Vad är neuropatisk smärta egentligen? Vad kan man göra åt det?



Fredag 28 oktober klockan 14.00 – 16.00 föreläser Emmanuel Bäckryd om neuropatisk smärta, något som är vanligt vid neurologisk diagnos. Emmanuel är överläkare vid Smärt- och Rehabiliteringscentrum US, och docent i Smärtmedicin.

Fika med eftersnack efter Emmanuels föreläsning.

Vi samlas i Vagnhallen på Fontänen. Medlemmar från både Neuro Linköping och Neuro Norrköping är välkomna.

Anmälan senast 21 oktober:

Till stenstromlingi@gmail.com eller 073-987 75 31 för Neuro Linköpings medlemmar.

Till norrkoping@neuro.se eller 011-16 99 97 för Neuro Norrköpings medlemmar.

Varning för falska telefonsamtal

Bedrägerier via falska telefonsamtal ökar kraftigt. Många förlorar pengar när de luras att lämna ut kortuppgifter och koder eller logga in på sin bank. Särskilt utsatta är äldre personer och vi som lever med funktionsnedsättning.

Lämna *aldrig* ut kortuppgifter, koder eller andra känsliga uppgifter till någon. Använd *aldrig* din säkerhetsdosa eller ditt BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig. Ingen seriös aktör ber dig om det per telefon.

Om någon du inte känner ringer och du blir osäker, lägg på luren eller be att få ringa tillbaka på ett nummer som du själv tar reda på. Det gäller oavsett om personen säger sig vara en släkting eller från banken, ett företag eller en myndighet.

Lita inte på den som kontaktar dig bara för att den har personliga uppgifter om dig. Bedragare kan hitta information på nätet för att lura dig. Om du drabbas av eller misstänker bedrägeri, kontakta din bank genast. Polisanmäl alltid och ta stöd av människor i din närhet.



Källa: www.polisen.se (googla på ”varning falska telefonsamtal”)

Funktionsrätt Linköping



Funktionsrätt Linköping är
samarbetsorgan för ett flertal
funktionshinderföreningar,
varav en är Neuro Linköping.

Största uppgiften för Funktionsrätt Linköping är att tillvarata och bevaka rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Att inte bara skapa tolerans – utan också acceptans – för oss i samhället, till exempel att gemensamma och övergripande tillgänglighetsfrågor tas tillvara inom Linköpings kommun

I slutet av mars valdes undertecknad som ordförande för Funktionsrätt Linköping och efterträdde Börje Pettersson som varit ordförande i 25 år. Hillevi Andersson, vice ordförande i Neuro Linköping, är ledamot i Funktionsrätt Linköping.

Vi har representanter i RFD (råd för funktionshinder och delaktighet) och deras arbetsgrupper. Vi finns med i kommunens brukarråd psykiatri samt brukarråd omsorgsnämnden. I Funktionsrätt Linköping finns idag tre anställda, Marianne, Erika och Caroline.

Vi har bl.a. ett avtal med Linköpings kommun gällande FR-kontakten, ett samarbete mellan Centrum för vuxenutbildning och Funktionsrätt Linköping för att informera om olika studiemöjligheter. FR-Kontakten samarbetar inom kommunens alla områden som har med studier att göra. Där är vi en resurs för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att kunna studera inom Komvux. Det kan röra sig om hjälpmedel eller att kunna studera i sin egen takt och/eller under anpassade studieformer.

Vi bjuder också in funktionshinderföreningarna till dialogmöten. Det senaste mötet handlade om nya simhallen och dess tillgänglighet. Detta resulterade bl.a. i att idrottsutvecklingschef Andreas Hagström kommer att vara med på vårt styrelsemöte i september.

/Ann-Christin



NEURO



LINKÖPING

Kontaktuppgifter till styrelsen

Ordförande: Ann-Christin Petersén

Telefon: 070-687 08 36 E-post: ac_petersen@bredband.net

Vice ordförande: Hillevi Andersson

Telefon: 070-974 00 67 E-post: hillevi.a.andersson@gmail.com

Kassör: Catharina Heimdahl

Telefon: 070-515 10 70 E-post: bcheidahl@gmail.com

Sekreterare: Ingrid Stenström Ling

Telefon: 073-987 75 31 E-post: stenstromlingi@gmail.com

Ledamot: Eva Pettersson Wessman

Telefon: 072-310 91 69 E-post: eva.wessman@gmail.com

Ledamot: Margaretha Persson

Telefon: 070-530 56 88 E-post: margaretha.persson@gmail.com

Adress: Västra vägen 32, 582 28 Linköping

Telefon: 073-810 11 70

E-post: linkoping@neuro.se

Hemsida: <https://neuro.se/linkoping>

Facebook: www.facebook.com/neurolinkoping

Plusgiro: 66 85 64 – 8

Diagnosfrågor: Vänd dig till någon av oss i styrelsen eller till Neuros diagnosstödjare, telefon 08-677 70 11.

Ansvarig utgivare: Ann-Christin Petersén

2022-09-17