

NEURO

Västra Skåne

HÖSTEN 2018

september

Så var det val igen, måtte de som får makten tänka till. De nuvarande eller de nya, borde prioritera LSS. Jag som varit med mycket länge med samhällsarbete kommer ihåg när Omsorgslagen om psykiskt utvecklingsstörda instiftades 1968 som ett skydd för barn, ungdomar och vuxna med denna diagnos. Landstingen hade ansvaret för lagen och personkretsen fram till 1994 då LSS klubbades igenom. Det fungerade mycket bra då landstingen var ansvariga. I slutet av 1970 tog samtliga landsting i södra Sverige ”hem” sina länsmedborgare från Vipeholm i Lund. Personalen på Vipeholm bedrev utpressning genom att hota föräldrarna till barnen genom att uttrycka hur dåligt det skulle bli när landstingen tog över. Jag jobbade i Landstinget Blekinge på den tiden och kan intyga att det blev tvärtom. Landstinget byggde ut omsorgen med 20 villor med sex rum, varav ett var till personal. Det tillkom också dagcenter för sysselsättning.

Men det strategiska blev helt fel 1994 då LSS infördes med delat ansvar mellan stat kommun. Alltsedan dess har det varit problem med lagens tillämpning och det har drabbat dem som behöver hjälpen. Ett ständigt bollande med människor blev tyvärr resultatet. Det positiva med den nya lagen var att den utökades med fler personkretsar som hjärnskadade och rörelsehindrade. Det visade i alla fall på att Sverige var ett framsynt land på så vis att man ville skydda dem som hade sämst möjligheter i samhället.

Sommaren var helt udda, varmt som i en bakugn varje dag. Jobbade som chef för demensvården i Kristianstad och det var ständigt 31-32 grader varmt på boendet. Många äldre for väldigt illa och personalen också för den delen. Vi köpte in fläktar, serverade kalla drycker och gjorde så gott vi kunde för att de äldre skulle ha det bra men boendet hade ”ingen kyla” inmonterat så det gick ”så där”. Apropå andra somrar så kan jag nämna 1994 då det var fotbolls-VM i USA. Jag befann mig då på Hven (stavas inte så officiellt). En otrolig sommar med mat och dryck på krogen på kvällen, badade i havet vid 24.00 och sen körde TV:n igång vid 02.30. 22 grader i vattnet på natten.

Att jobba i Kristianstad var kul men tågen var ett ständigt bekymmer. Fungerade bra på morgnarna men kvällarna var inte roliga. Försenade tåg från Blekinge, inställda tåg som ersattes med buss och då blev resorna dubbelt så långa i tid. Sista veckan var helt grym då jag var hemma i Malmö 20.30. Buss mellan Kristianstad och Hässleholm, sedan Pågatåg till Helsingborg och som kronan på verket försenat Göteborgståg mot Malmö. Men man blir härdad. Så Skånetrafiken och Trafikverket har

mycket att jobba med. Skånetrafiken har en hel del tåg som jämt står på verkstad och Trafikverket har ett signalsystem som är från 60-talet.

Sommaren i övrigt blev bra. Jag är såld på jazz och sommaren fick ett hyfsat tempo. Två gånger i Hilleröd med mina favoriter Doc Houlind. En gång i Köpenhamn på jazzfestivalen som alltid ligger i andra veckan i juli. Tre gånger på Axeltorv i Helsingör, alltid jazz torsdagar 14.00-17.00 maj-augusti. En intressant tripp blev det till Torups slott utanför Malmö, mycket välhållet och en vacker trädgård. Vi åt en bondsoppa som var kraftfull och närande. Borgeby slott utanför Lödde blev däremot en flopp, fanns ingen service överhuvudtaget och slottet i dåligt skick. Bosjökloster utanför Höör var en fin upplevelse men tyvärr inte särskilt tillgänglig för rullstolar.

Hoppas nu på bra verksamheter i höst med fler medlemmar OCH ATT VI FÅR EN FÖRYNGRING. Så att vi kan bygga för framtiden för att överleva.

Nils

LOUISIANA

Vi hade en fin dag tisdagen den 21/8 då vi besökte Louisiana med JP buss som är vår ständiga följeslagare på våra resor. Alltid lika generös med att hjälpa till med av- och påstigningar, alltid lika glad med glimten i ögat, alltid lika serviceinriktad med gott humör och välorienterad om våra resor. Utmärkt information och han ser aldrig några problem med vår utflykter.

Måtte han aldrig sluta i branschen!

Vi började på Humlebaek Kro med två smörrebröd som var goda och fyllde magen rejält. Lite trubbel i början då det saknades ramp trots att JP meddelat antalet rullstolar. Krogägaren tyckte att vi skulle haft med ramp men jag anser att är krogen intresserad av gäster då fixar han rampen. Men vi tog det med en klacksark, ibland måste man vara overseende även om allt inte funkar.

Sedan följde en rundvandring på egen hand eller i sällskap. Jag besökte Louisiana för några månader sedan och då var Picassos lerkärl utställda. Den stående utställningen är alltid intressant att titta på. Vädret var underbart och omgivningarna är imponerande med Öresund så nära. Vi tog in kaffe på den vackra gräsmattan och njöt. Tyvärr ser man att Helsingborg är lite felplanerat med stora industrier längs med havet men det får vi leva med. Men underbara vyer för ett öga som gillar konst och vackra upplevelser.

Knud W. Jensen var verkligen en entreprenör när han startade upp verksamheten 1958. Det har varit krisår några gånger under resans gång när konkursen knackade på dörren men han har alltid rätt ut besvärligheterna. Ett begränsat statsstöd utgår med 25 % av budgeten men resten drar man in via sponsorer och biljettintäkter.

Varför heter Louisiana, Louisiana? Den korta förklaringen är denna. Egendomen byggdes av Alexander Brun 1855 som var officer och ledare av kungliga jaktklubben. Han hade gift sig tre gånger med kvinnor som alla hette LOUISE. Det kan man kalla en konsekvent man med principer och som håller sig till mallen.

Vi var 35 medlemmar på resan och det känns som en helt igenom lyckad dag.

Nils

”GÅSAMIDDA” med Bjuvs Handikappförening

Bjuvs handikappförening bjuder in till ”Gåsamidda” den 15 november, kl. 15.00 på Hotell Rosenberg i Åstorp.

Tre rätters meny inklusive dryck och kaffe, pris 350 kr (subventionerat).

Anmälan till Lisa (bindande) senast 7 november 042-83909, 070-4033874.

HVENRESA 2019

Ja så stavar vi Ven, vi som har anknytning till ön och som gillar att ge överheten i Stockholm en känga då och då. Hven stavades så på den danska tiden. För ca 10 år sedan var det ett stort upprop på ön att Hven skulle stavas så officiellt men det blev nej i Stockholm.

Den 21 maj bär det av till ”den lilla lerklumpen” i Öresund. Ven är bara lera och man ser på backafallen hur mycket lera som tagits ut de senaste dryga 100 åren. Det fanns för 100 år sedan 12 tegelbruk på ön och det sista lades ner i början av 50-talet. Och för 100 år sedan fanns det 1200 personer som levde på ön men när tegelbruken försvann så försvann också människorna. I början av 70-talet bodde endast 170 personer där.

Känslan för traditioner är utomordentlig stark på Ven och ve den som sätter sig upp mot denna ordning. För kanske 40 år sedan slog sig en internationell affärsman, Ossler, ner sig på ön. Han hade idéer om att starta odlingar med durumvete. Bra internationella kontakter med Italien ledde till att han köpte en begagnad produktionskedja där för att producera durumvete som grunden för pasta. Och sedan skrev han kontrakt med bönder på Ven som började odla durumvete. Ven är för övrigt en av de få platser i Sverige som det är möjligt att odla durumvete. Det blev en succé och han började leverera mjöl, pasta och bröd till fastlandet. Han körde till Karlshamn, Malmö, Landskrona, Helsingborg och Halmstad med flera orter i Skåne, Blekinge och Halland.

Men han blev aldrig godkänd som Venbo. Kommer ihåg ett TV-reportage på 90-talet där han blev intervjuad. Han konstaterade då att man måste vara bosatt i tre generationer för att bli godkänd. Ja, så är det på öar. Klimatet är hårt mellan människor som är olika och förfäktar annorlunda synpunkter. Bodde där i ca 30 år och jag var väldigt noga med att inte prata för länge med olika grupperingar för att inte bli beskylld för att gynna någon.

Den 21 maj bär det av till Ven och jag är med som er guide på resan. Vi kommer att fika i Gamlegårds lada, visning i whiskydestilleriet, besöka museet Tycho (Tyge på danska) Brahe, kolla på S:t Ibbs kyrka. Denna började byggas på 1000-talet då sillfisket stod på toppen i Öresund.

Priset blir 300 kr och man tar sig själv till färjeterminalen i Landskrona.

Nils

MUSIK TILL KAFFET

Det blir sju sorters kakor och frågesport med Maj och Dan på nästa möte på Ringstorp.

TID: fredag 9/11, kl. 16.00

Bindande ANMÄLAN till Leif Losell 042-122451 / 070-4765102, senast 2/11, gratis för medlemmar.

TEATER

En julsaga kan vi lyssna och begrunda.

Söndagen den 13/1 2019 kl. 16.00

Bindande ANMÄLAN till Bo Björk 070-3290106, senast 3/1 2019. Kostnad 100 kr.

SILLAFESTEN

Lika kul år efter år, en sannerligen skånsk tradition. Tänk att få frossa på dessa godsaker! Vi har också musikunderhållning.

Lördagen den 13/10, kl. 13.00

Vi utökar sortimentet i år med nya exotiska smaker. Det kommer nyheter varje år som lingon, tranbär, blåbär osv.

För 150 kr kan du frossa i utbudet.

Bindande ANMÄLAN till Leif Losell 042-122451 / 070-4765102, senast 5/10.

JULFESTEN

En repris som man aldrig tröttnar på! Vi har också musikunderhållning.

Lördagen den 8/12, kl. 13.00

Precis som förra året anlitar vi ”systrarna Buffé som förra året gjorde ett bra jobb.

För 200 kr kan du smörja kråset och du slipper laga kvällsmat, garanterat!

ANMÄLAN till Leif Losell 042-122451 / 070-4765102, senast 16/11. Anmälan är bindande.

ARLÖVSREVVYN

Nu har du möjlighet att delta i denna traditionella underhållning:

Söndagen den 10/3 2019, kl. 14.00

8 platser på rad 3 (plats 27-30 samt 40-43)

7 platser på rad 5 (plats 60-63 samt 74-76)

OBS! 4 av dessa är reserverade för rullstolsburna

Biljetterna kostar 400 kr.

Fika är reserverat efter föreställningen med: 15 räkmackor och 15 kaffe.

ANMÄLAN till Bodil Strömberg 070-2047157, senast 20/12 2018. Anmälan är bindande.

SOMMARRESA till Öland är under planering.

Vi övernattar preliminärt i Kalmar. Öland är sevärt med sina karga natur med naket landskap i söder och Tujaskogar i norr. Mer info kommer i kommande nummer av Pigan.

RESA till Limhamns kalkbrott är också under planering.

Vi har satt ut tid till den 17/10 2019. Mer info kommer i kommande nummer av Pigan.

HÖSTTURA

Torsdagen 8/11, samling 15.45, avresa 16.15.

Du får välja mellan kött eller fisk och det skall du meddela då du anmäler dig.

Kostnaden är 300 kr.

ANMÄLAN till Leif Losell, 042-122451 / 070-4765102, Anmälan senast 1/11 och är bindande.

SURFCAFÉ med DHS

Ta med din dator eller telefon och du blir en klokare människa och du blir nöjdare med dig själv!!!

9/10, 23/10, 6/11, 20/11 kan du välja på eller gå dit varje gång, kl 14-16.

MÅ BRA DAGAR PÅ VALJEVIKEN 3-5 september

Vi är 29 personer som har haft några härliga, trevliga dagar på Valjeviken. Att vädret var soligt och lagom varmt och nästan vindstilla, gjorde ju inte upplevelsen sämre. Valjevicens Folkhögskola och Rehabcenter ligger ju alldeles vid havet, med härlig utsikt.

Vi varvade dagarna med föreläsningar, fysiska aktiviteter och god mat. Det var olika föreläsningar, fysiska aktiviteter och god mat. Det var föreläsningar om balans i livet med träning och vila, kostföreläsning och föreläsning om sorg och kriser i livet och hur vi hanterar livet när något sådant händer.

Vi var ute på havet med Valjevicens flotte, Tuffa Vivan och uppleva lite vind i håret och en skön kväll. De fysiska aktiviteterna bestod bland annat av sittgympa utomhus, vattengympa, simning och tipspromenad. God mat fick vi njuta av alla dagarna och på tisdagskvällen bestod middagen av gott grillat som Hasse och Ulf hjälptes åt att fixa.

Vi tackar speciellt våra hjälpare och vår busschaufför Janne som körde oss fram och tillbaka.

Bodil

SOMMARRESA 2018

Dag 1.

Ännu en härlig sommarresa med Janne och vårt glada gäng (Neuro Hbg och Bjuvs HK). Resan började som vanligt med upphämtning på våra olika orter och med avfärd från Hbg mot Västergötland ca 10.00. Efter en god lunch i Hestra reser vi vidare på små och stora vägar till ett besök på KungsLenas Kyrka. Kyrkan med de tre lite speciella tornen daterade till 1200-talet. Där fick vi en guidning om kyrkans historia. Intill fanns ett café med fika till dem som så önskade. Sen fortsatte färden till First Hotell Billingen. Hotellet hade fin utsikt över Skövde och slätten. Efter inkvartering serverades vi en god middag med salladsbord och grillmeny med många olika delikatesser. Grillat var hela veckans tema.

Dag 2.

Efter en god frukost åker vi till Karlsborg för vidare färd på Göta kanal. Eftersom vi var ute i god tid körde Janne en runda runt Karlsborgs fästning och berättade dess historia. Därefter steg vi på M/S Sandön för vår färd på kanalen med slussar och broförflyttningar. På vår väg mot Töreboda berättade och visade vår kapten oss olika sevärdheter. Vi serverades en härlig lax-lunch ombord av en mycket serviceinriktad och hjälpsam personal. I Töreboda mötte Janne upp och körde oss till en nostalgisk Gulfmack där vi kunde fika och köpa glass. Åter på hotellet för middag och sedan lite kvällssamvaro.

Dag 3.

Åter en dag med nya äventyr. Vi fick en mycket intressant guidning av Varnhems Klosterkyrka med bl. a. Birger Jarls grav, Eriksättens gravar, Carl X! och Ulrika Eleonoras Kungsstolar och mycket mera. Vid inpackning i släpet var där en rullstol som smet iväg ner i ett vattenfylldt dike. Tack och lov att den var tom. Kedja bildades och upp kom en lerig stol. Dagens lunch intogs på Flamslätts Stiftsgård med god mat och fin utsikt över sjön. Nästa stopp gjorde vi på Hornborgasjöns Naturum. Tranorna lyste med sin frånvaro men det fanns annat intressant att beskåda. Tillbaka till hotellet, efter maten samlades vi på uteplatsen för en trevlig kväll med sång, tävlingar och gemenskap.

Dag 4.

Först en rejäl frukost för att sedan checka ut och packa i bussen för avfärd mot Skåne. På små slingriga vägar tar Janne oss vant och säkert mot Habo Kyrka. Kyrkan med sitt ursprung från 1100-talet var mycket vacker med sina målningar och dekorer samt sin klockstapel med sina 3 klockor som tillkom 1760. Därefter åt vi lunch på Holmenstugan i sin sköna natur. Sedan fortsatte färden med lite bilköer till Ljungby Stop för fika och vidare färd hemåt.

Tack alla för en varm men härlig sommarresa. Extra tack till vår otrolige chaufför och vän Janne, samordnaren Bodil och våra glada hjälpare Lisbeth-Mariette och Christer.

För Bjuvs Handikappförening
Inger

STYRELSEN FÖR NEUROFÖRBUNDET VÄSTRA SKÅNE 2018

ordförande Nils Kjeller	nilspetter@OR-konsult.se	0733-887196
vice ordförande och fondansvarig Lena Eliasson	lana.eliasson@comhem.se	042-204148 0733-122546
kassör Bodil Strömberg	bodil.stromberg50@gmail.com	070-2047157
sekreterare Ann-Christine Nilsson	annchristinenilsson1@gmail.com	070-7704261
studieansvarig Rut Nilsson	runibi@gmail.com	073-3827788
Angelina Nilsson	andjelina.nilsson@hotmail.com	042-155899 070-4387640
bokningsansvarig Leif Losell	leiflosell82@gmail.com	0704-765102
suppleant fondansvarig Marianne Olsson	majanolsson@gmail.com	042-222404 0732-036661
suppleant ansv. för medlems- registret	goran@prokonsult.se	0708-920602

Vi önskar alla medlemmar en fin höst med många aktiviteter!

Ansvarig utgivare och redaktör
Nils Kjeller

